



ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δεκαεπτά χρόνια μετά την δολοφονία του καθηγητή Ν. Τεμπονέρα από τραμπούκους της ΝΔ το χέρι των οποίων όπλισε ο τότε κυβερνητικός αυταρχισμός για την Παιδεία, το κράτος της δεξιάς ξαναχτυπά. Αυτή τη φορά θύμα ένα 16χρονο παιδί που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από αστυνομικό την νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 στο κέντρο της Αθήνας.

Όμως ποιος όπλισε αυτή τη φορά το χέρι του Αστυνομικού;

- Είναι ο αυταρχισμός της κυβέρνησης, τα κτυπήματα του πρωθυπουργού στο τραπέζι, απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων και της νεολαίας ενάντια στη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις, το Άρθρο 16.
- Είναι η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΕΕ με στόχο την θωράκιση του κράτους απέναντι στις λαϊκές διεκδικήσεις με την αύξηση των μέτρων καταστολής, τους τρομονόμους τις κάμερες, τους ανεκπαιδευτους τραμπούκους – ειδικούς φρουρούς.
- Είναι η πολιτική που βγάζει λάδι τις υποκλοπές, το φακέλωμα, τις απαγωγές των Πακιστανών. Είναι η επιβράβευση που δόθηκε στους αστυνομικούς της ζαρντινιέρας, το κουκούλωμα των βασανιστηρίων στα αστυνομικά τμήματα, η χρήση της αστυνομίας ως τρομοκρατία ενάντια στους μετανάστες και κάθε αγωνιζόμενο σε αυτό το τόπο.
- Είναι η κυβερνητική κάλυψη στα πάρε δώσε της αστυνομίας με την ακροδεξιά που τόσο επί ΝΔ όσο και επί ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιήθηκε για να καταστείλει αγώνες με τραμπούκους, όπως στη περίπτωση της δολοφονικής επίθεσης στον Ν. Κουσουρή υπό την επίβλεψη των ΜΑΤ με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Η κυβέρνηση με τη γνωστή τακτική θυματοποίησής της, αντί να σιωπά ως ένδειξη αναγνώρισης των ευθυνών της, προσπαθεί να βγει και από πάνω, σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, για να γλυτώσει το από την πολιτική καταστροφή το πρωτοπαλίκαρα του πρωθυπουργού κ. Παυλόπουλο, τάχατες ως το καταλληλότερο για να παταχθούν τέτοια φαινόμενα. Η κοροϊδία αυτή δεν θα περάσει. Είναι όλοι τους υπεύθυνοι με πρώτο και κύριο τον ΥΠΕΣΔΔΑ που πρέπει να απομακρυνθεί εδώ και τώρα.

Απέναντι σε αυτό το οργανωμένο έγκλημα ο Ελληνικός λαός δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η κρατική τρομοκρατία θα καταρρεύσει στους δρόμους. Εδώ και τώρα να δώσουμε αγωνιστική απάντηση σε μια πολιτική που δολοφονεί να βγει στο δρόμο η οργή ενάντια στην κυβέρνηση της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, του αυταρχισμού.