



ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει με την ύφεση και τον πληθωρισμό να καλπάζει, η ακρίβεια μετατρέπεται σε θηλιά στο λαιμό εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη. Ολόκληροι πληθυσμοί βλέπουν τα ήδη χαμηλά εισοδήματά τους να εξανεμίζονται και το βιοτικό τους επίπεδο να βουλιάζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Όμως η ελπίδα για μια άλλη διέξοδο έρχεται από τις μαζικές εξεγέρσεις και τα απεργιακά κύματα σε μια σειρά από χώρες, έρχεται και από τις απεργίες στην Ελλάδα που ξεκίνησαν ξανά μετά τις «εξαγγελίες» της κυβέρνησης στην ΔΕΘ.

Ακόμη και οι πιο ένθερμοι απολογητές του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς αναγκάζονται πια να παραδεχτούν την αποτυχία του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού. Το «αόρατο χέρι της αγοράς» αντί για ευημερία και πρόοδο σκορπίζει θύελλες καταστροφής και οικονομικά ερείπια. Τα ψέματα που σέρβιραν στους εργαζόμενους για να αποδεχτούν τις πολιτικές της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης των αγορών δεν πείθουν πια, αφού οι ίδιοι σπεύδουν να κρατικοποιήσουν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες για να μην καταρρεύσουν.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το κεφάλαιο δεν βλέπει άλλο δρόμο εξόδου από την κρίση παρά αυτόν της επίθεσης στους εργαζόμενους. Παρά τους ισχυρισμούς του Αλογοσκούφη ότι «η κρίση δεν αγγίζει την Ελλάδα» ήδη οι συνέπειες είναι ορατές στις επιθετικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση για να φορτώσει τα βάρη της στους εργαζόμενους και την νεολαία. Για να δικαιολογήσουν μια ακόμη «φυγή προς τα εμπρός» με ακόμη περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, νέα φορολογικά μέτρα εις βάρος των αδυνάτων, με νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, με νέες αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, με ένταση της καταστολής. **Είναι σκάνδαλο αυτοί που χρεοκοπούν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες να μας ζητάνε να πληρώσουμε τον λογαριασμό τη στιγμή που με τα πακέτα μέτρων σταθεροποίησης και λιτότητας των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μια εκρηκτική ανακαταννομή πλούτου σε βάρος των εργαζόμενων. Είναι πρόκληση εκείνοι που ιδιωτικοποιούν τα κέρδη και τον πλούτο που εμείς παράγουμε, να κοινωνικοποιούν τώρα τις ζημιές από τα παιχνίδια τους στο χρηματιστήριο!**

ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΑΝΑΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΡΙΣΗ

Η μόνη διέξοδος είναι η οργάνωση, η ανάπτυξη και ο συντονισμός της αντίστασης για να πληρώσει την κρίση το κεφάλαιο. Τώρα πρέπει να γίνουν συνελεύσεις στα σωματεία, να μπουν σε αγωνιστική κατεύθυνση οι ομοσπονδίες, να αναγκαστούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να καλέσουν πανεργατικές απεργίες και όχι να υποτάσσονται στις επιλογές κυβέρνησης, κεφαλαίου και ΕΕ. Να σιγματιστεί η άθλια επιλογή της ΓΣΕΕ να προσφέρει εργασιακή ειρήνη στην εργοδοσία με τη διετή σύμβαση, η διασπαστική τακτική του ΠΑΜΕ, που σπέρνει την ηττοπάθεια και υπονομεύει τα κινήματα. Οι αγώνες πρέπει να περάσουν στα χέρια των εργαζομένων, να στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή της βάσης, με διάρκεια, κλιμάκωση και πραγματικό κόστος για τους εργοδότες. Τώρα πρέπει να οργανώσουμε ένα νέο ισχυρό κύμα αγώνων με μαζικές απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις, με επιτροπές αγώνα. Σήμερα το βασικό είναι να υπάρξουν ΤΩΡΑ αγώνες που θα υποχρεώσουν τη κυβέρνηση σε υποχώρηση. Να ορθώσουμε τη πραγματική άμυνα της κοινωνίας απέναντι σε αυτή τη κυβέρνηση και όποια αν έρθει μετά από αυτήν.

ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ:

- Στον νέο προϋπολογισμό λιτότητας και κλιμάκωσης των νεοφιλελεύθερων επιθέσεων.
- Να απαιτήσουμε να φορολογηθούν οι τραπεζίτες, οι εταιρείες πετρελαιοειδών, οι αλυσίδες τροφίμων, όλοι αυτοί που θησαυρίζουν από την κρίση.
- Να παγώσουν τα επιτόκια και τα χρέη των στεγαστικών δανείων και να απαγορευτούν οι δημεύσεις κατοικιών.
- Στην λιτότητα και την φτώχεια, για πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν την πραγματική αύξηση του κόστους ζωής και την απώλεια εισοδήματος όλο το προηγούμενο διάστημα.
- Στις ιδιωτικοποιήσεις της Ολυμπιακής και του ΟΣΕ, για δημόσια δωρεάν συγκοινωνία.
- Στις απολύσεις των εργαζομένων
- Στην ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ. Παλεύουμε για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους.
- Στην διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και της Υγείας. Δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους
- Στις σπατάλες για νέους εξοπλισμούς και για το ΝΑΤΟ. Τέλος στην συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και δήθεν ειρηνευτικές αποστολές. Να κλείσουν οι βάσεις του πολέμου.
- Στην περιβαλλοντική καταστροφή, στο ρατσισμό.

ΣΤΙΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΙΖΟΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

Την ώρα που το καπιταλιστικό σύστημα παει να φορτώσει στις πλάτες μας τα αποτελέσματα της κρίσης του, είναι η στιγμή να προβάλλουμε την εναλλακτική λύση ανατροπής του. Της αντικατάστασής του από μία κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι δημοκρατικά θα ελέγχουν την παραγωγή, τις προτεραιότητές της, θα ελέγχουν την ίδια την ζωή τους απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Που θα μπορούν να διαθέτουν τον πλούτο της κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή.