

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ στο ΤΣΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1^η

Ο ΟΤΕ πωλείται διότι πρόκειται για μια κεντρικής σημασίας δέσμευση των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ απέναντι στους εταίρους μας της ΕΕ για τις αποκρατικοποιήσεις και την απελευθέρωση στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Πρόκειται για μια καθαρή πολιτική εξυπηρέτησης του κεφαλαίου, μια πολιτική που την ίδια ώρα που υπόσχεται στους καταναλωτές την απογείωση των υπηρεσιών την ίδια ώρα έχει καταφέρει να δεσμεύει περί το 10% του εισοδήματος του μέσου λαϊκού νοικοκυριού. Ταυτόχρονα, η άνθιση των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών έχει καταφέρει να εκπνάζει τη παραγωγικότητα της εργασίας σε δυσθεώρητα ύψη. Ποιοι κερδίζουν τελικά από την απελευθέρωση αυτή;;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2^η

Ο ΟΤΕ πωλείται διότι έχουμε μια νεοφιλελεύθερη – δεξιά κυβέρνηση που βρήκε έφορο έδαφος να υλοποιήσει σήμερα το εγχείρημα που άφησε σε εκκρεμότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993. Το αν πωλείται μια κερδοφόρα επιχείρηση, το αν πρόκειται περί απιστίας ή όχι, το αν η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια όταν οι Άραβες τραπεζίτες αγόραζαν μετοχές του ΟΤΕ προεκλογικά, το αν έχουν πάρει όλοι μαζί τις απίστευτες μίζες, μικρή σημασία έχει. Το σημαντικό είναι ότι ο ΟΤΕ θα περάσει σε ιδιώτες. Ο στόχος για τη κυβέρνηση δεν είναι μόνο να ξεπουλήσει τα «ασημικά». Ο βασικός στόχος είναι να πάψουν να υπάρχουν «ασημικά». **Να πάψουν δηλαδή να υπάρχουν θύλακες με ευνοϊκές για τους εργαζόμενους εργασιακές σχέσεις.** Απώτερος στόχος είναι να πετύχουν τους εργαζόμενους στο να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι πλέον ιδιωτικός και δημόσιος τομέας είναι το ένα και το αυτό: Εκμετάλλευση, λιτότητα, ανύπαρκτα δικαιώματα, απόλυτη κυριαρχία της διεύθυνσης, κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3^η

Ο ΟΤΕ πωλείται διότι η κυβέρνηση δεν βρίσκει καμία ουσιαστική αντίσταση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ όντας κυβέρνηση ξεκίνησε τη μετοχοποίηση, κομμάτισε τον οργανισμό, έστησε θυγατρικές λειτουργούσες με ιδιωτικοοικονομικούς όρους, κατήργησε τις ευνοϊκές για τους εργαζόμενους εργασιακές σχέσεις στους νεοπροσλαμβανόμενους, καθοδήγησε τις κλαδικές οργανώσεις στο να μην αρθρώσουν αντιστάσεις όταν η σημερινή κυβέρνηση άρχισε το ξεπούλημα αλλάζοντας τους κανονισμούς εργασίας. Ακόμα και σήμερα φαίνονται να γκρινιάζουν γιατί μάλλον ο Αλογοσκούφης τους έριξε στη μοιρασιά (βλέπε Siemens). Έτσι συνεχίζουν να επιδίδονται στο αγαπημένο τους άθλημα, στο να προσκαλούν δηλαδή τη ΝΔ σε μονομαχίες ανάδειξης του ποιος είναι πιο γνήσια και αποτελεσματικά νεοφιλελεύθερος. Με τέτοια αντιπολίτευση όχι τα «ασημικά» αλλά ολόκληρο το σπίτι θα έχουν πουλήσει μέχρι ο λαός να τους ανατρέψει όλους μαζί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4^η

Ο ΟΤΕ πωλείται διότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει να φαλικδεύσει την ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ αλλά και των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε συναινετικές συνδικαλιστικές πρακτικές. Αλήθεια πότε η ΟΜΕ-ΟΤΕ έκανε κάτι για να αποτρέψει μετά το '93 την μετοχοποίηση, τον τεμαχισμό, την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στους νεοπροσλαμβανόμενους; ΠΟΤΕ !!! Αντιθέτως το μόνο της μέλημα ήταν για να κρατήσει δικαιώματα μόνο στους παλαιοδιορισμένους 40άρηδες και 50άρηδες των κλαδικών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και άφηνε βορά στις ορέξεις της κάθε εργοδοσίας τους νέους συναδέλφους τους. Πούλησαν ή δεν πούλησαν πρόσφατα τη μάχη ενάντια στο νέο κανονισμό εργασίας ;;; Πότε έκαναν κάτι για να συνδέσουν τον αγώνα τους με τον αγώνα των υπολοίπων εργαζομένων ;;; Πού τους έβγαλε άραγε η συναίνεση, η συμμετοχή στο διάλογο, η ευθυγράμμιση με τους κεντρικούς στόχους περί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, διείσδυσης του ΟΤΕ στα βαλκάνια και την Wall Street ;;; Ποιους κινητοποιεί τελικά το εγχείρημα με το οποίο καταγγέλλουν τη κυβέρνηση ότι πουλά μια κερδοφόρα επιχείρηση, όταν αυτή η επιχείρηση δρα πλέον σαν ιδιωτική;;;

ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ «ΓΙΑΤΙ»;

Γιατί πωλούνται η Ολυμπιακή και τα λιμάνια; Γιατί η ΓΣΕΕ έσπευσε να υπογράψει νέα 2ετή Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παίρνοντας αυξήσεις που η ακρίβεια έχει ήδη εξαφανίσει; Γιατί η κυβέρνηση στρέφεται με εξευτελιστικό τρόπο εναντίον των μηχανικών αρπάζοντας τα αποθεματικά; Πίσω από όλα αυτά και άλλα περισσότερα «ΓΙΑΤΙ» υπάρχει μια εξήγηση – ένα νήμα που τα συνδέει όλα. Και δεν είναι άλλη παρά **οι συνέπειες μιας λογικής που επικράτησε εδώ και 2 δεκαετίες και που έπνιξε κάθε δυνατότητα για νικηφόρους αγώνες των εργαζομένων, μέσα στις αυταπάτες της συναίνεσης** με τους στόχους της ΟΝΕ-ΕΕ, του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων, των τεχνοκρατικών λύσεων, των εποικοδομητικών προτάσεων. Είναι μια λογική που πρυτάνευσε και στις περισσότερες παρατάξεις του ΤΣΕ, με προεξάρχουσα αυτή του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης. **Ας γίνει κατανοητό ότι τέτοιες λογικές πρέπει να εκλείψουν.** Στη κρίση που περιέρχεται σήμερα το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα στις συνειδήσεις των εργαζομένων, **ας παλέψουμε για να σωθούν όσες περισσότερες κατακτήσεις γίνεται, ας παλέψουμε για ένα νέο αέρα στο συνδικαλισμό και μια άλλη αριστερά που θα φέρει την ελπίδα.**