



ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (1^ο μέρος)

ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το παρακάτω κείμενο για το Ασφαλιστικό και την Ενοποίηση των Ταμείων που θα διαβάσετε σε 3 συνεχόμενα τεύχη του Ε.Δ. υπογράφουν τα παρακάτω σχήματα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς:

Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση - Εργαζόμενοι Μηχανικοί
Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕ τωπο
Αριστερή Παρέμβαση Μηχανικών Δημόσιου Τομέα
Αριστερή Πρωτοβουλία Μισθωτών Τεχνικών
Αριστερή Συσπείρωση Ιατρών
Αριστερός Αντίλογος στο ΤΕΕ
Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων

Ενωση Εργαζομένων Μισθωτών Τεχνικών
Νυστέρι - Πρωτοβουλία Γένοβα Νοσοκομειακών Γιατρών
Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών
Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών στην ΕΜΔΥΔΑΣ
Συσπείρωση Δημοσιογράφων
Financial Crimes - Πρωτοβουλία Γένοβα εργαζομ. στα ΜΜΕ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Μόλις τρεις μήνες μετά τις εκλογές η κυβέρνηση προχωράει σε μία κατά μέτωπο επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους. Μετά την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τη λιτότητα – την ακρίβεια και τις ιδιωτικοποιήσεις, η επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα είναι η μεγαλύτερη και η πιο ολοκληρωτική που εξαπολύουν οι κυβερνήσεις, το κεφάλαιο και η ΕΕ απέναντι στους εργαζόμενους.

Όμως η κυβέρνηση πήρε μία πρώτη αποφασιστική απάντηση. Η απεργία της 12 Δεκεμβρίου έστειλε ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επρόκειτο από πλευράς συμμετοχής για την μαζικότερη απεργία των τελευταίων δεκαετιών καθώς και για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εργαζομένων που έχουν γίνει τα τελευταία 25 χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν εκφράζοντας ένα ρεύμα οργής και αγώνα μεγαλύτερο ακόμα και από την περίοδο της επιχειρούμενης αντιασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης Σημίτη – Γιαννίση. Ήδη το κίνημα αυτό πέτυχε μία πρώτη νίκη, η αποπομπή Μαγγίνα έγινε κάτω από το βάρος αυτής της απεργίας. Ακολούθησε και αυτός την πορεία και άλλων στελεχών της κυβέρνησης (Γιαννάκου, Πολύδωρας κ.λ.π.) που φιλοδόχησαν να παίξουν το ρόλο του πολιορκητικού κλοιού απέναντι στους εργαζόμενους και τη νεολαία.

Ωστόσο η κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τα σχέδια της. Επιδιώκει να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επιστημόνων. Σε αυτό φιλοδοξεί να εντάξει το ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικοί), το ΤΣΑΥ (Γιατροί, Φαρμακοποιοί), το Ταμείο Νομικών (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι) καθώς και τα Ταμεία των Δημοσιογράφων. Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τους εργαζόμενους όλων των παραπάνω κλάδων. Η ενοποίηση αυτή σα στόχους έχει :

1. Την τεράστια μείωση των συντάξεων, είτε με την πιθανή κατάργηση δευτέρων ή επικουρικών συντάξεων ή με τη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης ή με τη αλλαγή του τρόπου υπολογισμού (αντί του καταληκτικού μισθού ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας). Με απλά νούμερα μείωση τουλάχιστον 20-30% στην τελική σύνταξη. Πρόκειται για μία ασύλληπτη οικονομική αφαιμάξη για τους σημερινούς εργαζόμενους και μελλοντικούς συνταξιούχους. Αντίστοιχη απώλεια εισοδημάτων από την αμοιβή της εργασίας κατά 30 % θα οδηγούσε σε κοινωνική έκρηξη.
2. Τη δέσμευση του 10% των ετήσιων εσόδων και πιθανά του 15% των αποθεματικών τους για την τροφοδότηση λογαριασμού ενίσχυσης λοιπών Ταμείων. Με απλά λόγια για να καλύψει τα «ελλείμματα» που κράτος, εργοδότες, τράπεζες δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια κυρίως στο ΙΚΑ, «βάζει χέρι» στα αποθεματικά των σχετικά «υγιών» Ταμείων, υποθηκεύοντας το ασφαλιστικό μέλλον όλων μας. Δηλαδή, αντί το κράτος να επιστρέψει σε όλα τα ταμεία αυτά που χρωστάει είτε λόγω της μη απόδοσης της

κρατικής συμμετοχής είτε των «νόμιμων μορφών» καταλήστευση των αποθεματικών τους επιδιώκει ξανά να εξαλείψει τα αποθεματικά τους που έχουν δημιουργηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων επί χρόνια. Είναι προφανές ότι η «ελλειμματικότητα» των λοιπών Ταμείων οφείλεται ξεκάθαρα σε κρατικές και εργοδοτικές ευθύνες μια και εδώ και δεκαετίες:

- Ληστεύονται τα αποθεματικά τους, είτε με καταθέσεις μηδενικών αποδόσεων από το 50 μέχρι σήμερα, είτε με χρηματιστηριακά παιχνίδια και δομημένα ομόλογα.
- Μεταφέρθηκαν κονδύλια από τον μη ελλειμματικό κλάδο υγείας του ΙΚΑ στον ελλειμματικό κλάδο ασφάλισης με αποτέλεσμα να βουλιάζει τελικά όλο το ταμείο στα χρέη.
- Συστηματικά δεν αποδίδεται η κρατική συμμετοχή στα Ταμεία (οι οφειλές του ήδη ανέρχονται σε 12 δις ευρώ).
- Διαχρονικά με ρυθμίσεις απαλλάσσεται η εργοδοσία από την καταβολή των χρωστούμενων εισφορών (περίπου 9 δις)
- Γενικεύεται αντί να περιορίζεται η «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία που αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 1 εκατ. εργαζόμενους.

Επιπλέον αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της κυβέρνησης (όπως εξάλλου επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση) η καπιταλιστική αξιοποίηση των αποθεματικών μέσω της συμμετοχής τους σε τραπεζικά και επενδυτικά σχήματα με τεράστιες επισφάλειες για αυτά. Η ιστορία των δομημένων ομολογών, του χρηματιστηρίου, του ΛΑΦΚΑ δεν είναι εξάλλου και πολύ μακρινή.

3. Την «ομογενοποίηση» όλων των εργαζομένων προς τα χειρότερα κάθε φορά ενδεχόμενο όσον αφορά τις εισφορές, τις παροχές και τα συντάξια χρόνια. Καταρχάς η σχεδιαζόμενη μείωση των εισροών θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση των ετήσιων εισφορών, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση κυρίως των νέων εργαζομένων. Κατά δεύτερο ήδη εξαγγέλλεται η αύξηση των ορίων ηλικίας (ήδη είναι 37 χρόνια για τους μετά το 93) στα 39 χρόνια για όλους. Δηλαδή κυριολεκτικά δουλειά μέχρι θανάτου, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στους κλάδους αυτούς λόγω πολυετών σπουδών και μεταπτυχιακών ασφαρίζεται μετά τα 25-27. Αφού με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους του Σιούφα (2084/92) και Ρέππα (3029/02) οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ διαίρεσαν τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους σε «παλιούς» και «νέους» έρχονται τώρα να νομοθετήσουν τα χειρότερα σε κάθε περίπτωση όρια για όλους σχεδόν τους εργαζόμενους. Στόχος αυτών των διαχωρισμών αποτελεί η διάσπαση των εργαζομένων και η διάλυση της οποιας συλλογικότητας των κλάδων.

(συνεχίζεται ...)