



## ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΒΙΛΕΣ

**Αναυδοι και οργισμένοι** παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα το μέγεθος της καταστροφής από τις πυρκαγιές που εκτυλίσσονται σε όλη την χώρα και έκπληκτοι μετράμε την έκταση της καμένης γης. Πνιγήκαμε από τη στάχτη της καμένης μας ελπίδας για μια ανάσα, ανησυχήσαμε σκεπτόμενοι τον επερχόμενο χειμώνα και τις πιθανές πλημμύρες.

**Ρωτήσαμε γιατί;** Μας είπαν η πυροσβεστική, μας είπαν οι μηχανισμοί του κράτους και η λειψή τους συνεννόηση, μας είπαν η κακή μας μοίρα... και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακούσαμε αρμόδιους υπουργούς να δηλώνουν ότι τα οικονομικά της Ελλάδας δεν αντέχουν για πολιτικές πρόληψης και προστασίας των δασών μας.

**Έπειτα είδαμε** ότι στις καμένες περιοχές πλήθυναν ξαφνικά όλοι αυτοί που θέλουν να τις αξιοποιήσουν. Ήπια στην αρχή, πιο απαιτητικά στη συνέχεια. Κάποιοι μάλιστα με περίσσιο θράσος τρέχουν να κατοχυρώσουν ήδη ιδιοκτησίες, εκμεταλλευόμενοι την «παράδοση» που θέλει προεκλογικά οι καμένες εκτάσεις να μπαίνουν στο σχέδιο πόλεως. Στη συνέχεια ανακαλύπτουμε ότι χρόνια τώρα αποκαταρτίζονται δασικές εκτάσεις και φτιάχνονται νόμοι που να κατοχυρώνουν τις καταπατήσεις. Εκεί οργιστήκαμε γιατί είδαμε, ότι αυτοί που σήμερα δεν βρίσκουν τι και ποιος φταίει, αυτοί που αδυνατούν να προστατέψουν τα δάση μας, είναι ίδιοι με αυτούς που αύριο θα πατήσουν πάνω στην καμένη γη για να κερδίσουν.

**Η κυβέρνηση** της Ν.Δ. και οι προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ, δέσμιες των συμφερόντων που υπηρετούν, προωθούν την πολιτική των εμπρησμών, την πολιτική της καταστροφής των δασών μας και του φυσικού μας πλούτου. Είτε με τα μέτρα που παίρνουν, (πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 24:» δάσος μπορεί να υπάρχει εφόσον το επιτρέπει ο ... χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός»), είτε με τα μέτρα που δεν παίρνουν και τις προτεραιότητες που δεν θέτουν (προσλήψεις, πυροπροστασία κτλ) . Άλλωστε ένα καμένο δάσος γι' αυτούς είναι πολύ πιο εκμεταλλεύσιμο από ένα ζωντανό πνεύμονα πρασίνου. Και προφανώς η προστασία ενός καζίνο όπως το Μοντ Παρνές είναι εξόφθαλμα σημαντικότερη από πολλά στρέμματα ελατοδάσους. Οι δηλώσεις του υπουργού ανάπτυξης είναι αποκαλυπτικές «Θέλουμε μια πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος φιλική προς τις επενδύσεις»

**Οι δύο νεκροί** πιλότοι και οι τρεις νεκροί – συμβασιούχοι- δασοπυροσβέστες, είναι η τραγική απόδειξη των άθλιων περικοπών, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων αλλά και της στρατιωτικοποίησης της Πυροσβεστικής. Οι δασοπυροσβέστες

στην Πάτρα που άδικα υπέστησαν ξυλοδαρμό λόγω της δικαιολογημένης οργής των κατοίκων αποτελούν το εξιλαστήριο θύμα των κυβερνητικών επιλογών. Είναι η πολιτική που με τις μαζικές απολύσεις συμβασιούχων δασοπυροσβεστών άφησε ορθάνοιχτη την πόρτα στους εμπρησμούς, που με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ άφησε το δίκτυο ασυντήρητο και το μετέτρεψε σε ωρολογιακή εμπρηστική βόμβα, που με τις περικοπές στους Δήμους, τους καταδίκασε να μη διαθέτουν ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα σε δασικές περιοχές. Είναι η πολιτική της προτεραιότητας των προσλήψεων δεκάδων χιλιάδων συνοριοφυλάκων - βασιανιστών της Ομόνοιας, ειδικών φρουρών και αγροφυλάκων, την ίδια στιγμή που υπάρχουν 4000 κενές θέσεις στην Πυροσβεστική, είναι η πολιτική με την οποία χιλιάδες συμβασιούχοι δασοπυροσβέστες αντιμετωπίζονται με τη βία των πραιτόρων (ΜΑΤ) του αρχιεμπρηστή Πολύδωρα, μόνο και μόνο γιατί ζητούν να καλύψουν αυτές τις κενές θέσεις.

**Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,** η πολιτεία αντί επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της, μας κατηγορεί ως συνύπευθους αυτής της καταστροφής και μας καλεί να συνεργαστούμε. «ότι έγινε έγινε, ας φυτέψει ο καθένας ένα δένδρο, ας αναλάβει μόνος του την προστασία, ας γίνουμε όλοι εθε-



λοντές δασοπυροσβέστες, δασοφύλακες, υπάλληλοι αναδάσωσης και πάει λέγοντας» Μια συνεργασία πλήρως εναρμονισμένη με το σύγχρονο δόγμα ότι «οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν δικαίωμα αλλά ατομική ευθύνη του καθενός».

**Μοναδικός τρόπος** για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος είναι ο δρόμος του αγώνα. Θα γίνουμε εθελοντές στη προσπάθεια του λαού να οργανώσει και να συντονίσει τη δράση του σε ένα μαζικό κίνημα αντίστασης και διεκδίκησης που θα κλιμακώνει την κινητοποίηση για να σώσουμε το περιβάλλον, τα δάση, τις ζωές μας, για να πληρώσουν οι ένοχοι των εγκλημάτων και των καταστροφών.

**Να διεκδικήσουμε:**

- **Κανένας αποχαρητισμός δασικής έκτασης.**
- **Να σταματήσει τώρα η αναθεώρηση του άρθρου 24.**
- **Να γίνουν άμεσα σωστά σχεδιασμένες ανδασώσεις και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες περιοχές με κρατικές δαπάνες.**
- **Να αποζημιωθούν οι πληγέντες των καταστροφών.**
- **Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών.**
- **Να αυξηθούν οι κρατικοί πόροι για το περιβάλλον και να γίνουν μαζικές προσλήψεις δασοπυροσβεστών, να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός της Πυροσβεστικής.**