



Με αφορμή τη τελευταία Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ μεταφέρουμε τη τοποθέτηση μας στα ζητήματα που ανοίξαν

## Θεσμικό Πλαίσιο ΤΕΕ

Βρισκόμαστε λίγους μήνες από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται μέρα με τη μέρα, ότι δεν έχουν να ελπίζουν σε τίποτε από τα δύο κόμματα εναλλαγής στην εξουσία. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές κατηγορίες που εξακολουθούν να τρέφουν αυταπάτες περί του ενός ή του άλλου κόμματος, το σίγουρο είναι ότι οι εργαζόμενοι μηχανικοί δεν έχουν κανένα λόγο να ελπίζουν πως η διαχείριση Σουφλιά θα διαφέρει από αυτή της Βάσως/ Λαλιώτη.

Οι εξελίξεις στους όρους άσκησης τους επαγγέλματος προς το δυσμενέστερο είναι καταγιστικές. Το νέο ασφαλιστικό ξεκίνησε να εφαρμόζεται και όσοι τουλάχιστον είναι μισθωτοί είδαν την αύξηση των εισφορών να καταπίνει κάθε αύξηση. Ο ΣΤΕΑΤ κινείται ενάντια των μηχανικών που εργάζονται ως μισθωτοί με ΔΠΥ, να μη πούμε στο σύνολο των εργαζομένων τεχνικών για μια εργασία χωρίς δικαιώματα και καθυλωμένους μισθούς. Η επόμενη ημέρα από το πρώτο κύκλο υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ που αφορούν έργα μικρομεσαίας κλίμακας, θα είναι εντελώς διαφορετική για το σύνολο του τεχνικού κόσμου που κατά κόρον εργάζεται σε αντίστοιχης κλίμακας επιχειρήσεις. Άλλα θεσμικά θέματα όπως η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, το νομοσχέδιο για τα ΜΗΚΙΕ χρήζουν άμεσης απάντησης. **Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το νεοσύστατο προεδρείο της Αντιπροσωπείας αποφάσισε να ιεραρχήσει ως 1<sup>ης</sup> τάξης θέμα για την θητεία αυτή, το ζήτημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Και αναρωτιόμαστε γιατί;;**

Εκτός από τους θαρραλέους που μιλούν ανοικτά για **νέο εκλογικό σύστημα και ένταξη των νέων ειδικοτήτων** (που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα ΤΕΙ), όλοι οι άλλοι σιωπούν. Είναι προφανές ότι ύστερα από την εκλογική αύξηση των δυνάμεων της Αριστεράς στο ΤΕΕ, μια ενδεχόμενη καταστατική αλλαγή στο ΤΕΕ θα βάλει ως κύριο μέλημά της την **γραφειοκρατική και αντιδημοκρατική οχύρωση του μηχανισμού αυτού από πιέσεις και διεκδικήσεις των εργαζομένων μηχανικών** έτσι όπως εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα και έτσι όπως δυναμικότερα αναμένεται να εκφραστούν, εάν η σημερινή κατάσταση δεν αλλάξει. **Τέτοιες αλλαγές θα μας βρουν εναντί τους.** Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι το ΤΕΕ δεν χρειάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο. Χρειάζεται νέο πολιτικό πλαίσιο, που θα αφήσει στην άκρη τον ουδέτερα επιστημονικοφανή και σε πλήρη σύμπλευση με τις κυβερνητικές επιλογές, χαρακτήρα του και θα βάλει στο κέντρο της συζήτησης τις λαϊκές ανάγκες στη κατασκευή, στη παραγωγή, στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες που θα ενσκήψει στα προβλήματα και στις ανάγκες των εργαζόμενων μηχανικών λαμβάνοντας τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να αντιστραφεί το σημερινό ασφυκτικό κλίμα που όλοι βιώνουμε.

## Μηχανικοί εργαζόμενοι ως μισθωτοί με ΔΠΥ

Έκπληξη προκάλεσε η τροπή που πήρε η συζήτηση και η ψηφοφορία πάνω σε ψήφισμα που κατατέθηκε στην Αντιπροσωπεία από τη Πανεπιστημονική το οποίο, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα ύπαρξης μεγάλης μερίδας εργαζομένων μηχανικών με εξαρτημένη σχέση εργασίας αλλά αμοιβώμενοι μέσω ΔΠΥ, εργαζόμενοι δηλαδή ως μισθωτοί χωρίς καμία εργασιακή κατοχύρωση, ζητούσε την αμέριστη συμπαράσταση του ΤΕΕ στο δικαστικό αγώνα που έχει να κάνει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ενάντια της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανώτερης Τάξης (ΣΤΕΑΤ) και ζητά την ακύρωση της νέας Συλλογικής Σύμβασης που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τους εργαζόμενους τεχνικούς που εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξάρτητα με τον τρόπο πληρωμής τους.

Έκπληξη μας προκάλεσε η λυσσαλέα απόπειρα της ΠΑΣΚ και των λοιπών συνοδοιπόρων της σε αυτή τη θητεία (Συμπαράταξη) να αντισταθεί σθεναρά έτσι ώστε να μη βγει επ' ουδενί ψήφισμα στο οποίο να δηλώνεται με σαφήνεια η στήριξη του ΤΕΕ υπέρ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών στη δικαστική μάχη που έχει να δώσει. **Επώθηκε ξεκάθαρα πως μια τέτοια εξέλιξη υπέρ των εργαζομένων με ΔΠΥ θα συμπιέσει δραματικά το κόστος των μικρομεσαίων τεχνικών γραφείων που ΑΚΟΥΣΟΝ – ΑΚΟΥΣΟΝ δικαιούνται να ΞΕΖΟΥΜΙΖΟΥΝ με μισθούς πίνας και μικρές ασφαλιστικές εισφορές ένα δυο σχεδιαστές, μερικούς αποφοίτους ΤΕΙ και αρκετούς νέους μηχανικούς.** Βεβαίως πάνε πρώτα και πλακώνονται στις εκπτώσεις και μετά τους φταίνε οι εργαζόμενοι !!! Η ΠΑΣΚ Κατέθεσε αντιπρόταση αφαιρώντας από το κατατεθειμένο κείμενο της Πανεπιστημονικής τις κρίσιμες εκείνες προτάσεις που θα επέτρεπαν στο πρόεδρο του ΤΕΕ να καταθέσει κατά της προσφυγής του ΣΤΕΑΤ. Έστω και αυτό το πολιτικά αποδυναμωμένο ψήφισμα, που αν περνούσε θα κατέγραφε για πρώτη φορά από πλευράς ΤΕΕ την αναγνώριση του προβλήματος, η Πανεπιστημονική επέλεξε να μην το αφήσει να ψηφιστεί. Αντί λοιπόν να απήχουν από τη ψηφοφορία, συντάχθηκαν με τα λευκά παίζοντας για ακόμα μια φορά το προσφιλέ σε αυτούς παιχνίδι, σύμφωνα με το οποίο, είναι προτιμότερο να καταψηφίζονται πλαίσια που αστοχούν στο να συγκροτήσουν τη παραμικρή συμμαχία με άλλες παρατάξεις για να έχουν μετά να γράφουν σελίδες επί σελίδων καταγγελίας, παρά να αναζητείται εκείνο το επίπεδο πολιτικής συμφωνίας που θα ασκούσε τις κατάλληλες πιέσεις και που θα εξασφάλιζε τη ψήφιση ενός πλαισίου ικανού να πάει τα πράγματα μπροστά.

Τη προσπάθεια που κάνει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών θα συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε, διαχωρισμένοι ωστόσο ξεκάθαρα από κάθε λογική που θέλει σήμερα τα σωματεία να είναι η προέκταση στενών κομματικών αντιλήψεων για το συνδικαλισμό, που με ευκολία εκδίδουν πολιτικές διακηρύξεις για τα πάντα αλλά αδυνατούν χαρακτηριστικά να φέρουν τη παραμικρή νίκη υπέρ των εργαζομένων.