



Η Ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές

Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ενεργή συναίνεση του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο των αντιδραστικών κατευθύνσεων της Ε.Ε., προσπάθησε να υλοποιήσει μια εξαιρετικά αντιλαϊκή ατζέντα «μεταρρυθμίσεων», με έμφαση στη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις τον αυταρχισμό, την παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Παρ' όλα αυτά τους τελευταίους μήνες, απέναντι σε αυτή την πολιτική, ζήσαμε μεγάλη έξαρση αγώνων και κινημάτων που συγκρούστηκαν με τον πυρήνα της κυρίαρχης πολιτικής και τις επιλογές των κυβερνώντων. Ήταν αγώνες με διάρκεια, κλιμάκωση, αποφασιστικότητα και ενεργό συμμετοχή της βάσης. Πρωτοπόρο ρόλο σε αυτές τις κινητοποιήσεις είχε ένα πολιτικό και κοινωνικό δυναμικό που αναζητά δρόμους και τρόπους ριζοσπαστικής αγωνιστικής παρέμβασης και που δεν χωρά στα όρια του επίσημου πολιτικού σκηνικού. **Πάνω από όλα, ήταν κινήματα που έδειξαν μετά από πολλά χρόνια, ότι οι αγώνες μπορούν να νικήσουν, ότι πολιτικές μπορούν να ανατρέπονται!** Και αυτό το μήνυμα ελπίδας το έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι που είναι σήμερα στο στόχαστρο της επίθεσης του κεφαλαίου και αναζητούν δρόμους αντίστασης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής.

Αυτό το μήνυμα ελπίδας θα πρέπει να εκφραστεί και στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές μπορούν να αποτελέσουν τη συνέχεια των συγκρούσεων και δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ενάντια στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού ρεύματος της αντικαπιταλιστικής και αντιιμπεριαλιστικής αριστεράς.

Απέναντι στην αντιλαϊκή, δεξιά πολιτική της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν αποτελεί εναλλακτική λύση αλλά συγκλίνει στρατηγικά με τις κυρίαρχες επιλογές. Πέραν του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσε όταν ήταν κυβέρνηση, η στάση του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση κάθε φορά που ξεδιπλώνονταν η δυναμική των αγώνων έδινε σωσίβιο στους υπουργούς της ΝΔ. Ούτε τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς μπόρεσαν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση. Το ΚΚΕ επέμεινε στην κατεύθυνση του απομονωτισμού και της άρνησης της κοινής αγωνιστικής δράσης επιμένοντας σε γενικόλογες περί της «λαϊκής οικονομίας». Ο Συνασπισμός (ΣΥΡΙΖΑ) συνεχίζει να πατά στις γνωστές δύο βάρκες της κεντροαριστεράς κάνοντας διακηρύξεις αφενός κατά της κυρίαρχης πολιτικής μιλώντας αφετέρου ταυτόχρονα περί της αναγκαιότητας «προοδευτικού» εκσυγχρονισμού του καπιταλισμού, χωρίς μάλιστα να αποκλείει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. **Εμείς πιστεύουμε ότι η πραγματική εναλλακτική λύση στις ημέρες μας αποτελεί η ενίσχυση του πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος μιας κοινωνικά υπαρκτής και αναγνωρίσιμης, πολιτικά αποτελεσματικής, ριζοσπαστικής αριστεράς που επιμένει στη προοπτική μιας άλλης κοινωνίας, στη προοπτική της απαλλαγής από τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό**

Ενάντια:

- ✓ στις καπιταλιστικές «μεταρρυθμίσεις» στην παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση.
- ✓ στην την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, τη λιτότητα και τα σκανδαλώδη μέτρα υπέρ του κεφαλαίου.
- ✓ στη συνταγματική αναθεώρηση,
- ✓ στις επιθέσεις της ΕΕ σε βάρος των εργαζομένων και των λαών με την εμπλοκή της στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στις νεοφιλελεύθερες επιδρομές με το ευρωσύνταγμα, τις ιδιωτικοποιήσεις, το ρατσισμό.
- ✓ στον ιμπεριαλισμό, τον πόλεμο και στην συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην κατοχή του Ιράκ και του Αφγανιστάν.
- ✓ στον αυταρχισμό και την απειλή στις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα. με τις απαγωγές, τις υποκλοπές και τους «πράιτορες»
- ✓ στην πολιτική που καταστρέφει το περιβάλλον για γάση των συμφερόντων των εταιριών.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ!

Εκτιμούμε ότι ήρθε η ώρα, όλο το δυναμικό που κινείται σε αυτή τη κατεύθυνση, όλοι οι αγωνιστές αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς, που είχαν πρωτοπόρο ρόλο στο κίνημα και στήριξαν τη νίκη των αγώνων, να βρεθούν και να συζητήσουν δρόμους ενωτικής πολιτικής παρέμβασης. Βαδίζοντας με ένα πλαίσιο πολιτικών στόχων μάχιμο, κατανοητό στο λαό, μακριά από τη λογική της απεύθυνσης σε μνημένους αλλά και πολιτικά ανεξάρτητο και οριοθετημένο αντικυβερνητικά, αντισυνδιαχειριστικά, αντικαπιταλιστικά, αγωνιστικά, **οι βουλευτικές εκλογές δύνανται να αποτελέσουν ορόσημο για τη διαμόρφωση τέτοιων όρων ενωτικής παρέμβασης και γι' αυτό συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για μια τέτοια παρέμβαση.** Μια παρέμβαση που δεν θα έχει τέλος με την εκλογική καταγραφή, ούτε κυρίως θα αναφέρεται σε αυτήν, αλλά πρωτίστως θα επιδιώκει, με πρωτοβουλία πάνω από όλα των ίδιων των αγωνιστών του κινήματος, να διαμορφώσει εκείνο το ενωτικό πολιτικό όχημα που θα κατοχυρώνει την κεντρική πολιτική παρουσία όλου αυτού του ρεύματος:

- ✓ Για να εκφραστεί και στις εκλογές όλος αυτός ο κόσμος που έδωσε τις μεγάλες μάχες το προηγούμενο διάστημα και για να προβληθεί η κατεύθυνση συνέχισης – κλιμάκωσης των αγώνων.
- ✓ Για να είναι πιο αποτελεσματική η παρέμβαση στις μεγάλες μάχες που είναι μπροστά μας
- ✓ Για να ακουστούν και να προβληθούν στόχοι και αιτήματα που εκφράζουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των νέων σε ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική
- ✓ Για να ανοίξει η συζήτηση για την αριστερά της εποχής μας. Μια άλλη αριστερά που είναι αναγκαία για να βρουν οι αγώνες στήριγμα και την προοπτική που τους αξίζει.