



ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο ΑΝΤΙ-ΔΕΞΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ;;;

Στη τελευταία αντιπροσωπεία γίναμε μάρτυρες της αφόρητης πίεσης που ασκήσανε μέλη της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, της ΠΑΣΚ και της ΕΛΕΜ σε μέλη αριστερών παρατάξεων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα να επανεκλεγεί στη θέση του προέδρου ο κ. Αλαβάνος, με μοναδική επιχειρηματολογία την αναγκαιότητα στήριξης αντι-δεξιού υποψηφίου. Και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση επ' αυτού όταν:

- την ακριβώς προηγούμενη τριετία ο κ. Αλαβάνος και η **παράταξή του υποστηρίχθηκε ανοικτά από τη δεξιά** για να μην εκλεγεί πρόεδρος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
- την ακριβώς προηγούμενη τριετία ο κ. Αλαβάνος και η **παράταξή του συνεργάστηκε ανοικτά με τη δεξιά** και τη κυβέρνηση με αποκύημα το νέο αντιστασιαστικό έκτρωμα που ψηφίστηκε.
- η παράταξη του κ. Αλαβάνου ήταν η **μοναδική παράταξη που βγήκε εμφανώς χαμένη από τις τελευταίες εκλογές**, με καταγεγραμμένη τη μετακίνηση ψήφων προς τις παρατάξεις της Αριστεράς που αντιτάχθηκαν στην ανοικτή συνεργασία με την δεξιά, τη κυβέρνηση και τη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου.
- σε αντίθεση με τις δεξιές παρατάξεις του ΤΕΕ που προς τιμή τους εκθέσανε δημοσίως το πρόγραμμά τους, **είναι σκανδαλώδης η συστηματική αποφυγή της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες θέσεις**, ακριβώς για να μπορεί να συμμαχήσει με τον οποιοδήποτε.

'Η Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ;;;

Τα κουκιά όμως δεν έφταναν και ο υποψήφιος της ΔΚΜ θα εκλέγονταν στη θέση του προέδρου, εάν τελικά δεν επέμβαινε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Καταγεγραμμένο και στις εφημερίδες των ημερών που ακολούθησαν, πάνω από 5 κρίσιμοι για την εκλογή ψήφοι, ελεγχόμενοι από το Σαρακατσάνο υπουργό που στο πρώτο γύρο υποστήριξαν την υποψηφιότητα του κ. Δραγκιώτη (ΔΚΜ), στο δεύτερο γύρο άλλαξαν στρατόπεδο δίνοντας το χρίσμα του προέδρου στον κ. Αλαβάνο.

Είναι σαφές, ότι τα διακυβεύματα της περιόδου που έρχεται, για το κατασκευαστικό κλάδο με τα «μεγάλα (συγχρηματοδοτούμενα ΣΔΙΤ) έργα» της ΝΔ να ξεκινούν, είναι τεράστια για να εμπιστευθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ το τιμόνι του ΤΕΕ στο έμπιστο του πρόσφατα παραιτηθέντος κ. Τσιτουρίδη και τοποθετημένου στη θέση του προέδρου του ΟΕΚ, κ. Δραγκιώτη. Αντιθέτως μια υποψηφιότητα όπως του κ. Αλαβάνου που εξασφαλίζει με σαφώς καλύτερους όρους τη «κοινωνική συνοχή των μηχανικών» έτσι ώστε **αδιασάλετα και κερδοφόρα να υλοποιηθεί το νέο κατασκευαστικό project της ΝΔ**, ήταν επιβεβλημένη παρά το κόστος των εντυπώσεων. Άλλωστε είναι περισσότερο από προφανές ότι **ένας πρόεδρος σε ομηρία** (όπως ήταν στη προηγούμενη τριετία ο κ. Αλαβάνος), είναι πάντοτε πιο χειρίσιμος και συνεπώς πιο χρήσιμος από οποιοδήποτε γαλάζιο παιδί.

Με βάση τα παραπάνω, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση ότι η υποψηφιότητα του κ. Αλαβάνου θα είναι την επόμενη τριετία μια αριστερότερη εκδοχή διοίκησης στο ΤΕΕ. Είναι τόσο εμφανής η συνδιαλλαγή με τη κυβέρνηση που ακόμα και μετά την εκλογή του (βλέπε ανακοίνωσή του) αρνείται συστηματικά να πάρει θέση ως προς ποια κατεύθυνση θα επιμένει για να λυθούν τα προβλήματα των μηχανικών, **Δεν έχουμε συνεπώς καμία αμφιβολία για το τι σημαίνει αυτή η εκλογή για αυτό και δεν τη στηρίξαμε ψηφίζοντας άκυρο κατά την εκλογή.**

ΟΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ:

Με βάση τα παραπάνω, απορούμε πώς το **Αριστερό Ρεύμα του ΣΥΝ** που το τελευταίο χρονικό διάστημα υπερθεματίζει σε αντι-νεοφιλελεύθερες θέσεις και που συμμετέχει με διακεκριμένα στελέχη του στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, ανέχεται αυτή την άθλια συνδιαλλαγή με τη κυβέρνηση. Απορούμε πώς οι **Ανεξάρτητοι Μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ)** με ευκολία απάντησαν στο θολό δίλημμα περί αντι-δεξιού υποψηφίου. Δεδομένης της τοποθέτησης της **Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών (ΣΑΜ)** στα ΕΔ. 2411 και 2428 ότι **«δεν πρόκειται να εμπλακεί και να νομιμοποιήσει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση συμμαχιών που στόχο έχουν να υλοποιήσουν τις κυρίαρχες πολιτικές, μέσω της διοίκησης του ΤΕΕ»** ξαφνιαστήκαμε όταν μάθαμε ότι μερικά από τα εκλεγμένα μέλη στην αντιπροσωπεία της ΣΑΜ, έδωσαν έδαφος σε όσους αμφισβητούν τη φερεγγυότητα της παράταξής τους, **στηρίζοντας στα μουλωχτά την υποψηφιότητα του κ. Αλαβάνου.** Η πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΑΜ για το γεγονός αμβλύνει τις εντυπώσεις, ορίζει με σαφήνεια διαθέσεις για ένα πιο αισιόδοξο προσανατολισμό, ο οποίος όμως μένει να δοκιμαστεί στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου. Το επίθετο «Αδιόρθωτοι» το απευθύνουμε εξίσου και στην **Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΑΑΚ)**, η οποία αυτάρεσκα έστρεψε τη πλάτη της στη δυνατότητα εκλογής εκπροσώπου της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στη ΔΕ, χωρίς να λάβει υπόψη ότι ευκαιρίες που αποκρυσταλλώνουν τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ κοντινών πολιτικο-συνδικαλιστικών χώρων δεν τίθενται εσ' αεί και ότι όποιος τις κλωτσάει, έχει εξίσου μεγάλη ευθύνη στο οτιδήποτε συμβεί μετά, ειδικά μάλιστα αν θεωρεί τη παράταξή του ηγεμονική δύναμη που την ενδιαφέρει η ενότητα των δυνάμεων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.