



## ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΑΣΚΟ ή Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ;

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φιάσκο από αυτό που παρακολούθησαμε στην διημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ για να ανοίξει τη συζήτηση για τον φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελματιών. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η επιλογή του θέματος, του προγράμματος της ημερίδας, των προσκεκλημένων σε αυτή να μιλήσουν, συνάμα με τη πρόσκληση που παρουσίαζε τους εργαζόμενους ως «προϊόντα της πιστοποίησης» ότι θα αποτελεί **στιγμή ντροπής για το ΤΕΕ**, όμως μετά και την πραγματοποίηση της διημερίδας πιστεύουμε πως οι ιθύνοντες οφείλουν μια τεράστια συγνώμη προς τους συναδέλφους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.

Και μιλάμε για φιάσκο γιατί όσο και να διαρρηγνύει τα ιμάτια η διοίκηση του ΤΕΕ ότι εργάζεται για το συμφέρον των μηχανικών, η αναγόρευση σε συνομιλητή του ΤΕΕ, του ΣΕΒ, του ΣΑΤΕ, του βρετανικού ιδιωτικού City & Guilds και του HELAS Cert δηλαδή του εργοδοτικού φορέα των ιδιωτικών εταιριών πιστοποίησης δεν μας πείθει. Όταν διαπιστώνουμε ότι το εμπόριο ελπίδας μετά την άτυπη ιδιωτική εκπαίδευση των ΙΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΣ συνεχίζεται από τους ιδιώτες φορείς πιστοποίησης - νταβατζήδες που βλέπουν τους εργαζόμενους στα τεχνικά επαγγέλματα και τους μηχανικούς αφενός σαν 50 Ευρα και 100 Ευρα τον χρόνο που θα τα δίνουν κατά χιλιάδες ως εξέταστρα για να διατηρούν την «επαγγελματική τους επάρκεια» και αφετέρου σαν το μακρύ χέρι της «μορφωτικά αποτελέσματα» ασκώντας αμόρφους πιέσεις για να τροποποιείται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, απορροούμε γιατί τους προσκάλυσε. Και προφανώς το αγαστό κλίμα μεταξύ ΤΕΕ και ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης δεν μας πείθει ότι οι εγκλίσεις του αντιπροέδρου κ. Σπίρτζη στο να προχωρήσει το ΤΕΕ με ταχύ βήμα στην πιστοποίηση πριν προλάβουν να το κάνουν οι ιδιώτες θα έχει καμία μεγάλη διαφορά. Αν το ΤΕΕ ήθελε να αποφύγει τους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης θα έπρεπε αντί να τους καλεί σε συνομιλίες να τους καταγγέλλει ήδη για το ότι έχουν αρχίσει και στήνουν διάφορα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας και για μηχανικούς.

Το φιάσκο συνεχίστηκε από την αποκάλυψη ότι η όλη δουλειά που έκανε η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ δεν ήταν τίποτε άλλο από μια πρόχειρη απόπειρα μεταφοράς του βρετανικού μοντέλου και συστήματος πιστοποίησης, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τις τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, να περιλαμβάνει κανενός είδους διοικητική ή νομική εγγύηση για προσφυγή όσων απορρίπτονται, να απαντά στο ερώτημα αν η πιστοποίηση θα αφορά επί μέρους δραστηριότητες, ειδικότητες ή ολόκληρα επαγγέλματα και άλλα. **Η προχειρότητα και η ασάφειες βέβαια δεν κρύβουν τις προθέσεις. Απλά μας κάνουν να ανησυχούμε περισσότερο.**

Το φιάσκο κορυφώθηκε όταν οι φορείς των εργαζόμενων στα τεχνικά επαγγέλματα (ομοσπονδίες ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, αλουμινίου κλπ καθώς και η ΓΕΣΕΒΕ εξέφρασαν την σαφή εναντίωσή τους τόσο στα σχέδια των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης όσο και στα σχέδια του ΤΕΕ που θέλει να καθίσει στο σβέρκο τους αποκτώντας ρόλο ελεγκτή όλης της πυραμίδας των έργων.

Μετά την επιμονή των μελλοντικών συναδέλφων από τους φοιτητικούς συλλόγους του ΕΜΠ που ήρθαν να διατρανώσουν τη σαφή εναντίωσή τους τόσο απέναντι στην επιλογή ιδρυσης φορέα πιστοποίησης όσο και στην πρόθεση της πλειοψηφίας διοίκησης του ΤΕΕ να προχωρήσει σε σκλήρυνση των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, ήρθε μια ντρίπλα από τους διοργανωτές που σε μία προσπάθεια να καθησυχάσουν τους παραβρισκόμενους, δήλωσαν ότι δεν είναι στις προθέσεις του ΤΕΕ και της παρούσας ημερίδας να εξετάσει την εφαρμογή του φορέα πιστοποίησης στους μηχανικούς αλλά σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην παραγωγή τεχνικών έργων όπως τεχνίτες, οικοδόμους κλπ.

**Υποτιμούν την νοημοσύνη μας όταν καταλαβαίνει και ο τελευταίος άνθρωπος στη γη πρώτον ότι καμία κυβέρνηση δεν θα δεχτεί να βρεθούν στο απυρόβλητο οι μηχανικοί όταν το ΤΕΕ θα αναλαμβάνει να πιστοποιεί όλους τους υπόλοιπους και δεύτερον ότι ακόμα και αν κάτι τέτοιο προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο σήμερα, ιδρυθεί ο φορέας, οργανωθούν οι διαδικασίες, αύριο δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να ενταχθούν και οι μηχανικοί στην φάμπρικα των πιστοποιήσεων.**

Η τοποθέτησή μας ήταν καταρχάς ότι κάθε κλάδος έχει δικαίωμα και οφείλει να ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης στο επάγγελμα από μόνος του. Μπορεί να ζητά από το κράτος να εκδίδει για λογαριασμό τους μια άδεια όπως σήμερα γίνεται από τις νομαρχίες γιατί αυτό είναι ένα ντοκουμέντο που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Από την αντίθετη πλευρά δεν έχει τεκμηριωθεί καθόλου πως το ΤΕΕ ή ένας ιδιωτικός φορέας θα εγγυώνται για κάποιους την ποιότητα και ταυτόχρονα θα αρνούνται την πρόσβαση στη δουλειά σε κάποιους άλλους που τέλειωσαν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης. Μας λένε ότι στη κορυφή των εγγυήσεων θα βρίσκεται το ΕΣΥΔ όμως ας μας απαντήσουν πως κρίνουν τις αδιαφανείς διαδικασίες στις προσλήψεις που κάνει σαν φορέας και για τις οποίες λαμβάνουμε καταγγελίες από συναδέλφους. Εμφανίζουν μια εικόνα τελειότητας για τα συστήματα διαπίστευσης - πιστοποίησης που πάνε να εφαρμοστούν επεκτείνοντας τον έλεγχο πέρα από διαδικασίες πχ ISO 9002 και σε πρόσωπα. **Όμως ξέρουν πολύ καλά όλοι οι εργαζόμενοι στο τεχνικό κλάδο πως οι εταιρίες αποκτούν τα πιστοποιητικά αυτά, πως αυτά δεν τηρούνται όταν δεν συμφέρει και τι συνέπειες έχουν στην ουσία της εργασίας τους όταν αυτές οι διαδικασίες πάνε να εφαρμοστούν. Αυτό και μόνο σαν επιχείρημα αρκεί για να εκφραστεί ένα αίτημα σαφούς εναντίωσης.**

Χαιρόμαστε που σε μια τέτοια θέση προσέρχονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς εργαζομένων στον τεχνικό κλάδο και είμαστε διατεθειμένοι να συμπορευτούμε και αγωνιστικά στο βαθμό που δεν θα προβάλλονται συντησιακές ή εργοδοτικές αντιλήψεις από τους φορείς τους. **Στο θέμα αυτό θα επιμένουμε οργανώνοντας τη πάλη και των εργαζόμενων μηχανικών που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη κατάργηση κάθε έννοιας επαγγελματικού δικαιώματος και τη περαιτέρω συμπίεση των εργασιακών τους δικαιωμάτων αν το ΤΕΕ προχωρήσει στα σχέδιά του.**

